

WEERLEGGING

ISIS

Het vernietigen van zijn religieuze fundamenteën & bewijzen dat zij van de islam zijn afgedwaald en dat hen bestrijden een verplichting is

Shaykh Muhammad Al-Yaqoubi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

In de naam van Allah de meest Barmhartige de meest Genadevolle.

Geprezen zij Allah, Heer der Werelden, gebeden en begroetingen aan onze meester Mohammed, het Zegel der Profeten, die werd gezonden als een genade voor de wereld, aan zijn Familie en zijn Metgezellen.

Eerste druk, november 2017

ISBN 978-90-827011-2-8

Titel	Weerlegging van ISIS
Ondertitel	Het vernietigen van zijn religieuze fundamenten & bewijzen dat zij van de islam zijn afgedwaald en dat hen bestrijden een verplichting is
Auteur	Shaykh Muhammad Al-Yaqoubi
Vertaling	Ceapire
Inhoudelijke redactie	Team 't Kennishuys
Taalkundige redactie	Team 't Kennishuys
Basis voor vertaling	Refuting ISIS – Second edition, Shaykh Muhammad Al-Yaqoubi, Sacred Knowledge, 2 ^e druk, United Kingdom, 2016.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Op alle uitgaven van Stichting 't Kennishuys gelden strikte auteursrechten. Voor het gebruik van teksten, fragmenten, gedichten, illustraties of alle andere vormen van gebruik uit het werk dat door 't Kennishuys wordt uitgegeven, dient 't Kennishuys schriftelijk om toestemming te worden gevraagd.

DISCLAIMER

De vertaling is een getrouwe weergave van de integrale tekst van het boek van de auteur en reflecteert enkel en alleen de mening van de auteur en niet noodzakelijkerwijs die van de uitgever of de vertaler.

Copyright © Stichting 't Kennishuys 2017

Stichting 't Kennishuys | Postbus 82095 | 2508 EB Den Haag
www.kennishuys.com

T O E W I J D I N G

Ik draag dit boek op aan de onschuldige mensen die ten onrechte gedood zijn
in naam van de islam.

Ik bid dat God Almachtig hen accepteert met *Zijn* Oneindige Genade en hun
families geduld en troost schenkt.

Inhoudsopgave

VOORWOORD BIJ DE TWEEDE UITGAVE	9
VOORWOORD BIJ DE EERSTE UITGAVE	11
INTRODUCTIE	17
HOOFDSTUK I Bewijzen dat de ISIS-volgelingen rebellen (<i>Khararijj</i>) zijn	31
HOOFDSTUK II Barbaarse praktijken en gruwelijkheden	41
HOOFDSTUK III In de woorden van ISIS	73
HOOFDSTUK IV De excommunicatie (<i>takfir</i>) van de moslimmassa's door ISIS	83
HOOFDSTUK V Zijn de volgelingen van ISIS moslims?	97
HOOFDSTUK VI Het bestrijden van ISIS is een religieuze plicht	105
HOOFDSTUK VII De eed van trouw aan Al Baghdadi is niet geldig	111

HOOFDSTUK VIII Hulp vragen aan niet-moslims	115
HOOFDSTUK IX Wettelijke oordelen met betrekking tot moslims in westerse landen	121
HOOFDSTUK X Wettelijke oordelen met betrekking tot niet-moslims in moslimlanden	125
HOOFDSTUK XI Veranderen van omstandigheden die de groei van extremisme mogelijk maken	131
CONCLUSIE	133
BIJLAGE Over minderheden in Syrië Interview met Shaykh Muhammad Al-Yaqoubi door Matthew Barber	137
BIBLIOGRAFIE	149
OVER SHAYKH MUHAMMAD AL-YAQOUBI	153
Transliteratie, woordgebruik en weergave	157
Transliteratietabel	158
Afkortingen	159

Voorwoord bij de tweede uitgave

In de vijf maanden na de publicatie van de eerste uitgave van dit boek, ontving ik talloze e-mailberichten en brieven met woorden van dank en prijzing. *Weerlegging van ISIS* heeft een hiaat in de theologische strijd tegen ISIS gevuld en aangemoedigd dat een wetenschappelijke reactie zeer gewenst is. Ik heb ook verzoeken ontvangen om het boek naar verscheidene talen te laten vertalen. Dit is een proces dat zeer snel zal plaatsvinden.

De eerste uitgave werd goed ontvangen. Meer dan 45.000 exemplaren werden verspreid die vele verwonde jonge moslims ervan overtuigden dat de weg van ISIS leidt naar vernietiging in dit leven en naar de Hel in het Hiernamaals. Duizenden exemplaren zijn reeds verkocht in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk en ik heb deelgenomen aan diverse evenementen om de boodschap van het boek aan moslimgemeenschappen en beleidsmakers te promoten.

Door deze aanmoedigende en overweldigende respons voelde ik de noodzaak tot een tweede uitgave die de dorst van de lezers met meer details leest. Derhalve ging ik van het begin tot het einde door het boek heen, waarbij ik vele hoofdstukken vrijwel volledig herschreef. Diverse onderwerpen werden op een meer gedetailleerde manier aangepakt, zoals het verbod op het verbranden van mensen, de afschaffing van slavernij en de positie van de islam met betrekking tot minderheden. Nieuwe onderwerpen werden ook behandeld, zoals de ongeldigheid van het excommuniceren van moslimheersers voor het niet toepassen van bepaalde aspecten van de sharia, de positie van de islam inzake democratie en het verbod op het verwoesten van pré-islamitische monumenten en heilige plekken. Verscheidene andere onderwerpen werden nader toegelicht door striktere nauwkeurige bewijzen te vermelden, in het bijzonder het hoofdstuk dat bevestigt dat de criminelen van ISIS de gemeenschap van de islam hebben verlaten en niet langer moslims zijn.

Deze tweede uitgave van het boek verschijnt na de weerzinwekkende aanslagen die ISIS beging in Egypte, Libanon, Turkije, Frankrijk, de Verenigde

Staten en Indonesië. Deze aanslagen, die veroordeeld dienen te worden door moslimgeleerden en predikers in de hele wereld, zijn er een ander bewijs van dat ISIS de islam, de Heilige Qur'an en de leringen van de Profeet Mohammed moge Allah hem zegenen en vrede schenken verloochend heeft door vrouwen, kinderen en burgers te doden.

In de bijlagen kunnen jullie mijn interview lezen dat een antwoord is op het interview van Al Jazeera met de leider van het Nusra Front Al Julani en zijn mening over minderheden. In de Soennitische islam veroordelen wij terrorisme en de extremistische ideologie er achter, in welke vorm dit ook verschijnt. We zien geen verschil tussen ISIS en Al Qaida aangezien beiden dezelfde ideologie hebben en hun belangrijkste verschil van mening gaat over leiderschap en prioriteiten.

Ik hoop dat dit boek bijdraagt tot het verslaan van ISIS, hetgeen reeds gestart is op de grond, door zijn ideologie te weerleggen. Hierdoor wordt het aantal van zijn aanhangers in de hele wereld verminderd. Ik hoop ook dat de lezer deze tweede uitgave een nuttige gids zal vinden inzake het aan het licht brengen van de ware leringen van de Soennitische islam met betrekking tot de ideologie van ISIS en zijn misdaden.

Muhammad Al-Yaqoubi

HOOFDSTUK IV

De excommunicatie (*takfir*) van de moslimmassa's door ISIS

DE DEFINITIE VAN TAKFIR

Takfir is het oordelen dat een bepaalde moslim de islam heeft verlaten voor zijn tegendeel, d.w.z. ongeloof. Een dergelijk oordeel heeft verscheidene gevolgen. We sommen er hier een paar op om te laten zien hoe serieus het is een willekeurige gelovige als een afvallige te verklaren:

- de noodzakelijkheid om berouw te tonen of de doodstraf tegemoet te zien;
- de annulering van een huwelijkscontract en scheiding tussen echtgenoot en vrouw;
- ontzegging van het ontvangen van de erfenis van familieleden;
- iemands goede daden uit verleden worden uitgewist.

Er worden diverse andere gevolgen genoemd door de juristen. Taalkundig stamt *takfir* af van het trilaterale werkwoord *kafara* dat wordt gebruikt om een toeschrijving aan ongeloof te bevestigen. De intensieve vorm van het werkwoord, waar *takfir* van afstamt, is *kaffara* dat wordt gebruikt om iemand van ongeloof te beschuldigen.

WAARSCHUWINGEN TEGEN TAKFIR

De eerste waarschuwing tegen het ongelovig oordelen van mensen wordt gevonden in de woorden van God Almachtig: {"O jullie die geloven, wanneer jullie er voor de zaak van Allah op uittrekken, onderzoek dan goed om onderscheid te kunnen maken [tussen een gelovige en een niet-gelovige] en zeg niet tegen iemand die jullie met de vredesgroet begroet: "Jij bent geen gelovige". Zoeken jullie de goederen van het wereldse leven? Bij Allah zijn goede dingen in overvloed. [In die positie] bevonden jullie je voordien ook, maar Allah bewees jullie Zijn gunst; onderzoek daarom [alles] nauwkeurig. Allah is Alwetend omtrent hetgeen jullie doen."} – 4:94

De Profeet Mohammed moge Allah hem zegenen
en vrede schenken gaf een harde waarschuwing tegen *takfir* toen hij zei, in een *hadith* overgeleverd door Thabit Addahhak: ‘*Het vervloeken van een gelovige is zoals het doden van hem. Het beschuldigen van een gelovige van ongeloof is gelijk aan het doden van hem.*’¹¹⁴ Hij moge Allah hem zegenen
en vrede schenken zei ook: ‘*Wanneer een man tegen zijn broeder zegt: ‘O ongelovige’ (*kafir*) geldt het oordeel van ongeloof voor één van de twee. Het is waar of het komt terug naar hem.*’¹¹⁵ Ibn ‘Abdul Barr zei in *Al Istidbkar*: ‘*Het betekent dat hij de zonde draagt.*’

De metgezellen van de Profeet onthielden zich van het doen van *takfir* op moslims. Ibn ‘Abdul Barr leverde over van Abu Sufyan die zei: ‘Ik zei tegen Jabir: ‘zou jij “*kafir*” tegen een moslim zeggen?’ Hij zei: ‘Nee.’ Ik zei: ‘en “mushrik” (heiden) dan?’ Hij zei: ‘Moge God dit verbieden!’ en was bang.’¹¹⁶

Al Qurtubi zei: ‘De kwestie van *takfir* is gevaarlijk. Velen hielden zich hiermee bezig en stortten zich hierop, terwijl de lichtende voorbeelden zich hiervan onthielden en werden gered.’¹¹⁷ Ibn ‘Abidin zei: ‘Attahawi leverde over van onze vroege geleerden dat niets iemand uit de religie zet behalve het verwerpen van wat hem daartoe bracht. Het oordeel van afvalligheid moet op zekerheid gebaseerd worden en indien er twijfel is, dan wordt er geen oordeel geveld *aangezien de bevestigde staat van het zijn van een moslim van iemand niet wordt weggewijfd door twijfel* [mijn nadruk], hieraan toevoegende dat iemands staat van het zijn van een moslim altijd superieur is. Als een geleerde zo’n geval voorgelegd wordt, dient hij zich niet te haasten om hem te excommuniceren. Het is beter dat hij iemand die is gedwongen tot de islam, vooralsnog beoordeelt als een moslim. In *Al Fatawa Assughra* staat: ‘Ongeloof is een ernstige zaak, dus ik zal nooit een gelovige tot ongelovige maken zolang ik een mening kan vinden die suggerert dat hij niet geëxcommuniceerd dient te worden.’ In *Al Khulasa* en andere boeken vinden we dat indien een geval vele perspectieven heeft die naar *takfir* leiden en slechts een [perspectief] niet, dan moet de mufti datgene aannemen wat *takfir* voorkomt, gebaseerd op het hebben van een goede mening over moslims (d.w.z. aannemende dat hij

¹¹⁴ Imam Ahmad, *Al Musnad*, (vol. 4, pag. 33).

¹¹⁵ Opgenomen door Al Bukhari en Muslim op gezag van Ibn ‘Umar.

¹¹⁶ Ibn ‘Abdul Barr, *Attamhid li ma fil Muwatta’ min al ma’ani wal asanid* (vol. 17, pag. 21).

¹¹⁷ *Al Muyibim Sharh Sahih Muslim* (vol. 3, pag. 111).