

# **Wie is Allah?**

**Alles wat je altijd al  
wilde weten over Allah**

Eerste druk, december 2021  
ISBN 978-90-830322-2-1

Titel	Wie is Allah?
Ondertitel	Alles wat je altijd al wilde weten over Allah
Auteur	Özkan Öze
Basis voor vertaling	Allah'ı Merak Ediyorum-1, 2017
Vertaling/bewerking	Selim Saldiran
Taalkundige redactie	Dorette Zwaans
Illustraties	Kim Helder

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Op alle uitgaven van Stichting 't Kennishuys gelden strikte auteursrechten. Voor het gebruik van teksten, fragmenten, gedichten, illustraties of alle andere vormen van gebruik uit het werk dat door 't Kennishuys wordt uitgegeven, dient 't Kennishuys schriftelijk om toestemming te worden gevraagd.

#### DISCLAIMER

De vertaling is een getrouwe weergave van de integrale tekst van het boek van de auteur en reflecteert enkel en alleen de mening van de auteur en niet noodzakelijkerwijs die van de uitgever of de vertaler.

Copyright © Stichting 't Kennishuys 2021

Stichting 't Kennishuys | Postbus 82095 | 2508 EB Den Haag  
[www.kennishuys.com](http://www.kennishuys.com)

# Inhoud

Waarom dit boek?	5
Over dit boek	7
1. Waarom kan ik Allah niet zien?	11
2. Hoe groot is Allah?	29
3. Waar is Allah?	43
4. Wie heeft Allah geschapen?	53
5. Hoe kunnen wij Allah echt leren kennen?	65
6. Waarom is er één God?	77
7. Hoe kan Allah zo veel dingen tegelijk doen?	87
8. Waarom scheidt Allah bomen om fruit te scheppen?	101
9. Als Allah scheidt, wat doet de natuur dan?	117

## **Waarom dit boek?**

Laatst vroeg mijn zoon aan mij: ‘Papa, waarom kan ik Allah niet zien?’ De vraag kwam zo uit het niets, dat ik niet direct een antwoord paraat had, hoewel ik het antwoord eigenlijk wel wist. Ik kwam niet verder dan: ‘Eh, nou, gewoon’. Hij keek me met grote ogen aan, alsof hij zeggen wilde: ‘Geef het antwoord dan!’ Ik draaide er nog een tijdje omheen. Je kent het vast wel: ik vertelde hem een beetje van dit, een beetje van dat. Tot ik een ingeving kreeg. Ik zei: ‘Jouw ogen zijn erg klein en Allah is erg groot! Dáárom kun je Allah niet zien!’

‘Echt?’ antwoordde hij, waarna hij spelend met zijn spiderman naar zijn kamer vertrok, alsof hij niets had gevraagd. Misschien volstond mijn geïmproviseerde antwoord voor een kind van zijn leeftijd. Voorlopig had ik me in elk geval uit de situatie gered. Maar als hij straks ouder wordt, zal hij me vele nieuwe vragen stellen over Allah. Ik kon me er beter op voorbereiden.

Het idee om dit boek te schrijven, ontstond na de geheel onverwachte vraag: ‘Papa, waarom kan ik Allah niet zien?’ Ik wil met dit boek antwoord geven op de vele vragen over Allah, die mijn zoon mij op latere leeftijd zal stellen. Of in elk geval op de belangrijkste daarvan. Zodat ik mijn antwoorden paraat heb, en zodat hij ze, als hij eenmaal kan lezen, zelf zal kunnen opzoeken.

Maar er is meer. Het is niet alleen belangrijk voor mijn eigen zoon en dochter dat ze gebruik kunnen maken van mijn onderzoek. Dit boek is nuttig voor álle kinderen. En zelfs niet alleen voor kinderen: veel volwassenen hebben dezelfde vragen.

Sommigen zoeken de antwoorden op en vinden ze. Anderen zullen zeggen: ‘Hier bestaan geen antwoorden op!’ Zij blijven hun hele leven lang met onbeantwoorde vragen zitten. Maar onthoud deze wijsheid: op elke vraag die in je opkomt, bestaat zonder twijfel een antwoord.

Dit is een boek met vragen en antwoorden. Lees het samen met je kind, als een boek om te koesteren. Later zal het het met plezier opnieuw ter hand nemen en het zelfstandig bestuderen.

*Özkan Öze*

## Over dit boek

Heb je veel vragen over Allah? In dit boek vind je veel antwoorden. Niet op alle vragen, maar wel op de dingen waar veel mensen nieuwsgierig naar zijn.

Vragen hebben is niet gek. Veel volwassen mensen hebben dezelfde vragen als jij. Leg dit boek daarom op een plek waar ook je vader en moeder er gemakkelijk bij kunnen. Misschien kijken ze er niet meteen in, maar er komt een moment dat ook zij erin zullen bladeren. Niet voor niets luidt het gezegde: je bent nooit te oud om te leren. Zo is dat, toch?

Voordat ik je alleen laat met het boek, wil ik je iets zeggen wat je altijd moet onthouden: wees nooit bang om vragen te stellen, en stop nooit met vragen stellen. Een vraag is namelijk als een sleutel. Elke vraag opent voor jou een deur. En achter elke deur bevindt zich een nieuwe wereld.

Wees nooit bang om door de vragen. Trek zo hard als je kunt aan een vraag en je zult waanzinnige antwoorden krijgen. Maar, let op!

De weg naar het juiste antwoord is niet altijd de makkelijkste weg. Soms moet je er moeite voor doen.

Vraag, zoek uit en lees! Vragen stellen, is eigenlijk hetzelfde als bidden. Door een vraag te stellen, zeg je eigenlijk: ik wil iets nog beter leren kennen. En ik wil er nog meer van houden.

Bid veel. Ik bedoel daarmee: stel veel vragen. Zodat je verstand en je hart worden gevoed met het licht van de kennis. Moge je weg naar kennis altijd succesvol zijn. En moge je de moed om vragen te stellen altijd behouden.

*Özkan Öze*





## Waarom kan ik Allah niet zien?

Wil je Allah zien? Je mag vrijuit zeggen: ‘Ja, ik wil Allah zien!’

En ik moet je gelijk geven, want ook ik wil Allah zien.

Natuurlijk ben ook ik nieuwsgierig naar Allah, die de zon als een stralende lamp boven de wereld laat hangen. Die de donkere nacht verlicht en versiert met de maan en miljarden sterren.

Is het mogelijk om níét nieuwsgierig te zijn naar Allah?

Kijk eens naar de aarde! Als een reusachtige bal hangt hij stil in de leegte van het heelal. Nee, ik zeg het verkeerd. Hij hangt helemaal niet stil! De aarde draait rond de zon. En wat snel ook!

Natuurlijk wil ook ik Allah, die de aarde in een lege ruimte laat draaien zonder haar te laten vallen, heel graag zien.

Wie is er niet nieuwsgierig naar Allah, die de wereld omhult met de helderblauwe hemel?